



Gebze
Mimar Sinan İlkokulu

Günebakan

SAYI 5

100. Yıl Özel Sayısı

29.10.2023



İSTİKLÂL MARŞI

*Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.*

*Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.*

*Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.*

*Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?*

*Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın.*

*Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.*

*Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fişkırarak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.*

*Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli*

*O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım.*

*Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!*

Mehmet Akif ERSOY

GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsaît bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakrüzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

K. Atatürk



GEBZE
MİMAR SİNAN İLKOKULU
100. Yıla Özel Sayısı

İÇİNDEKİLER

<i>Okul Müdürümüzün Kutlama Mesajı</i>	5
<i>Cumhuriyet Nedir?</i>	6
<i>Cumhuriyet'e Nasıl Kavuştuk?</i>	8
<i>Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler</i>	11
<i>Kitap Tanıtımımız</i>	14
<i>Bence Cumhuriyet</i>	15
<i>Yüzen Sergi</i>	17
<i>Okulumuzda 100. Yıl Hazırlıkları</i>	18
<i>Mini Bulmaca</i>	20

EDİTÖR: İPEK GÖÇMEN, HAMİDE YILMAZ
GRAFİK TASARIM: BUSE YILMAZ



Mustafa ÇOBAN
Mimar Sinan İlkokulu
Okul Müdürü

Merhaba Değerli Okuyucularımız, Kıymetli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyerek cumhuriyete ve Türk milletine olan inancını ortaya koymuştur.

Cumhuriyet umuttur, cumhuriyet çocuklarımızın geleceğidir, onların gözlerindeki ışıktır, cumhuriyet özgürlüktür, cumhuriyet yüzlerdeki mutluluktur. Bundan tam 100 yıl önce yokluklar içinde mücadele veren atalarımızın bize bıraktığı mirastır. Cumhuriyet aydınlık bir sabaha uyanıştır, cumhuriyet her Türk evladının ödevidir.

Dergimizin beşinci sayısı olan, cumhuriyetimizin 100. yıl özel sayısı ile yeniden huzurlarınızda olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bu sayımızda da her bir sayfasını büyük bir titizlikle

ve emekle hazırladığımız "Günebakan"ı keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Yine dopdolu bir içerikle karşınızda...

Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında okulumuzda birçok etkinliğe imza attık. Bu etkinliklerimize katılan, etkinliklerimizin hazırlanmasında emek harcayan kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Mimar Sinan İlkokulu ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum, "YAŞASIN CUMHURİYET!" diyorum.

Günebakan'a katkı sunan, yayın sürecinde yüreğini ortaya koyan, İpek GÖÇMEN ve Hamide YILMAZ öğretmenlerime gönülden teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Türkiye'm!

Sizden aldığımız güçle, bir sonraki sayımızda tekrar buluşmak üzere, sağlıklı kalın!

Cumhuriyet Nedir?

Merhaba, ben Hamide Öğretmen. Seninle cumhuriyet hakkında biraz konuşmak istiyorum.

Önce sana sormak istediğim birkaç soru var. Güzelce düşün ve cevap ver:

Soru 1;

Diyelim ki sınıfınızda bir sınıf başkanı belirlenmesi gerekiyor. Başkanın kim olacağını öğretmeniniz mi belirleyip söylesin istersin, yoksa sınıf mı karar versin?

Soru 2;

Bir kitap almak istiyorsun. Hangi kitabı alacağını annen - baban mı seçsin, sen mi seçmek istersin?

Soru 3;

Ve son sorum. Okulunuzda bir sınıf geziye katılacak olsun. Hangi sınıfın bu geziye gidebileceğini okul müdürü belirlese mi daha adil olur, yoksa oylama ya da kura gibi bir yöntem mi kullanılsın?

Seni duyamıyorum ancak verdiğin cevaplardan eminim. Kesin benimkilerle aynıdır. Tabii ki sınıf başkanına öğrenciler karar vermeli, tabii ki okuyacağın kitabı sen seçmelisin ve tabii ki gezi için oylama yapılmalı. Çünkü bizi etkileyen kararlarda söz hakkımız olmalı, seçim yapabilmeliyiz ve en önemlisi her şey adil olmalı. **İşte cumhuriyet budur.** Ülkemizin yönetiminde söz sahibi olabilmek, istersek de gerekli şartları sağlayıp yaşımız gelince yönetimde olabilmemizdir. Yanlış kararlar alanlardan kim olursa olsunlar hesap sorabilmemizdir. Bir haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüzde hakkımızı arayabilmemizdir.

Peki önceden nasıldı? Bu sene 100. yılını kutladığımızı önce 100 yıldan önce farklı bir şeyler olmalı. Bu konuyu ben sizin yaşlarınızdayken annemle konuşmuştum. Size o konuşmayı anlatayım en iyisi:

Küçük Ben:

Anne, cumhuriyet ne demek?

Annem:

Hımmm, sen bu mahallenin muhtarını tanıyor musun?

Küçük Ben:

Tanıyorum tabii, Süheyla Teyze.

Annem:

Doğru. Peki neden o muhtar?

Küçük Ben:

Mahallenin en yaşlısı olduğu için mi?

Annem:

Güldürdün beni. Hayır ondan değil, hem en yaşlımız da o değil, Muhsin Bey amca galiba en yaşlımız.

Küçük Ben:

Mahallenin en zengini mi, ondan mı Süheyla Teyze muhtar?

Annem:

Neler de geliyor aklına. Tabii ki değil. Emekli maaşıyla geçinen biri Süheyla teyze.

Küçük Ben:

Öfff, bilemedim. Sen söyle.

Annem:

O zaman ben sana bir soru sorayım. Sen 6-7 yaşlarındayken biz bir okula gitmiştik. Etrafı kapalı bir kabin vardı. Bize bir kağıt vermişler-di, üzerine damga basmıştık. Hatırladın mı?

Küçük Ben:

Evet evet, hatırladım. "Oy kullandım." demiştin. O kağıdı zarfa koyup sandığa atmıştın.

Annem:

Hıh işte, Süheyla Teyze o sandıktan çıktı.

Küçük Ben:

Neeeeee? Ahahahha! Nasıl yani? Siz kağıtları sandığa attınız, o kağıtlar Süheyla teyze mi oldu?

Annem:

Yok ayol. Yani bu mahalledeki insanların çoğu Süheyla Teyze'nin ismini işaretlemiş oy kağıdında. En çok oyu o almış. Böylece muhtar oldu.

Küçük Ben:

Yani siz seçtiniz, öyle mi?

Annem:

Aynen öyle. Mahallemizi yönetecek kişiyi mahallede yaşayan insanlar olarak biz seçtik.

Küçük Ben:

Anladım. Yani ülkemizi yönetecek kişiyi de Türk Milleti seçiyor. Vallahi çok iyi anlattın anneciğim. Eee, eskiden nasılmış, onu söylemedin?

Annem:

Eskiden padişahlık varmış ve yönetim hakkı babadan oğula geçiyormuş. Bir padişah ölünce yerine oğlu padişah oluyormuş.

Küçük Ben:

Ya birden çok oğlu varsa? O zaman hangisi olacak?

Annem:

İşte bu bir sorun. Öyle olduğu zamanlarda kardeşler arasında kavgalar çıkmış.

Küçük Ben:

Ya padişah hatalı bir karar verirse, iyi yönetemezse ülkeyi?

Annem:

Bu konuda halkın söz hakkı yok canım.

Küçük Ben:

Ya padişahın oğlu yoksa, kızı varsa?

Annem:

Kızların padişah olma şansı yok maalesef.

Küçük Ben:

Kız oldukları için mi? Ama Süheyla Teyze kız.

Annem:

Atatürk, cumhuriyeti ilân ettikten sonra kadınlara da seçme ve seçilme hakkı verilmesini sağladı. Yani sen de büyüdüğünde ülke-

mizin başına geçebilirsin. Tabii seçilirsən.

Küçük Ben:

Mükemmel anladım. Sen de mükemmel anlattın doğrusu.

İşte böyle. Annem bana cumhuriyeti bu şekilde anlatmıştı. Şimdi ben de size anlattım. Olur da bir gün bir çocuk size sorarsa siz de ona anlatırsınız cumhuriyetin ne büyük bir nimet olduğunu. Bize kazandırdığı özgürlüğü, seçebilme ve seçilebilmenin kıymetini anlatın. 100 yıldır ülkemizi kimin yöneteceğine biz karar veriyoruz, yüzlerce yıl daha sürsün.

Şimdi hep birlikte söyleyelim:

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN CANIM TÜRKiYE'M.



Cumhuriyet'e Nasıl Kavuştuk?

Hepimiz biliyoruz ki cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923'te ilân edildi. Peki bir sabah herkes uyandı ve birdenbire cumhuriyet mi geldi? Tabii ki öyle olmadı. Cumhuriyete kavuşmamız çok uzun, çok zorlu, binlerce insanın fedakarlığı ve azmiyle geçen yılların, savaşların sonunda gerçekleşebildi. Hadi en başından bir bakalım, neler olmuş, neler yaşanmış?

1.Dünya Savaşı'nı duymuşsunuzdur. "Dünya" savaşı deniyor çünkü çok sayıda ülke bu savaşa katıldı. Gerçi o zamanlar bu savaşa Büyük Savaş diyorlardı. Bu savaşta iki taraf vardı: Taraflardan birinin adı İtilaf Devletleri, diğ erinin adı İttifak Devletleri. İsimleri biraz zor ama eski isim işte.

İTİLA F DEVLETLERİ

- İngiltere
- Fransa
- Rusya
- Sırbistan
- Karadağ
- Romanya
- Belçika
- Japonya
- ABD
- Yunanistan



İTTİFAK DEVLETLERİ

- Almanya
- İtalya
- Osmanlı İmparatorluğu
- Avusturya - Macaristan
- Bulgaristan



Bizim de içinde bulunduğumuz İttifak Devletleri savaşı kaybetti. Ne olduysa bundan sonra oldu. Kazananlar, kaybedenleri kendi kurallarını koydukları anlaşmalar yapmaya zorladılar. Bizimle yapılan anlaşma çok acımasızdı. Birçok şehrimizi işgal ettiler. Öyleki bize azıcık bir toprak bıraktılar. Karşı çıkamayalım diye de ordumuzu dağıttılar ve silahlarımıza el koydular. Henüz işgal etmeyip bize bıraktıkları yerler için de şartları vardı: Olur da oralarda onlara karşı bir tepki olursa oraları da elimizden alabileceklerdi. Bize yaşam hakkı tanımıyorlardı resmen. Bak sana göstereyim haritada:



Maalesef kabul edilemez bu şartlara rağmen Osmanlı Devleti anlaşmayı imzaladı. Düşman askerleri yurdumuzun dört bir yanına yerleştiler. Vatansever Türk subayları içine düştüğümüz bu durumdan çok rahatsızdılar. Ama elleri kolları bağlı hissediyorlardı. İstanbul'da bir direniş başlatmanın imkanı yoktu. Atatürk direnişini Anadolu'dan başlatabileceğini biliyordu ve Anadolu'ya gitmenin bir yolunu arıyordu. Tam o sırada Samsun'da bazı olaylar çıktı. Samsunlu vatansever halk oradaki Rumlar'a zorluk çıkarıyordu. İşte aranan fırsat buydu. Samsun bölgesinde ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak, silahları ve cephanelerin hepsini toplamak, halkın güvenliğini sağlamak ve iç huzuru temin etmek gibi amaçlarla Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a görevli olarak gönderildi. Hepimizin bildiği gibi 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'na binerek yola çıktı ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Bu tarih Kurtuluş Savaşı'mızın da başlangıcıdır. Çünkü Atamız tabii ki silahlarımızı toplamaya, halkı savaşmaması için ikna etmeye gitmemiştir. Aksine bağımsızlığını, vatanını her şeyden çok seven Türk milletini Kurtuluş Savaşı için toplamaya gitmişti. Bu nedenle şehir şehir gezdi. Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a ve nihayetinde Ankara'ya gitti. Her şehirde temsilcilerle konuştu, kararlar alındı. Onu da sana şöyle gösterebilirim:

SAMSUN'A ÇIKIŞ - 19 Mayıs 1919



Çok zordu. Halk yıllardır savaşıyordu zaten. Yorgundu, açtı, tükenmişti. Hemen her evin şehidi vardı. Yiyecek ekmek, giyecek ayakkabı, savaşacak silah çok azdı. Ama inanç tamdı çünkü mesele vatandı. Vatan elden giderken hiçbir bahane geçerli olamazdı. Türk milleti bu kararlılıkla imkansız deneni başardı. Dört yanımızı işgal eden tüm devletlerden bir bir kurtuldu ve Kurtuluş Savaşı'nı kazandı.



Bir anlaşmayla bize istediğini yaptırabileceğini sanan İtilaf Devletleri ile bu sefer bizim şartlarımızla bir anlaşma imzalandı: 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması..

Bu savaşı Atatürk önderliğinde Türk milleti kazandı. Bu savaşın kararları illerden seçilerek gönderilen temsilcilerle birlikte alındı. Bu savaş birlikte hareket etmenin, birlikte kararlar alınmanın, ülkenin kaderini yine ülkede yaşayanların belirleyebileceği fikrinin ispatıdır. Tabii ki savaş sonunca söz hakkı da milletin olmalıydı. Artık bir tek adamın, bir tek grubun ülkeyi yönetmesinin zamanı bitmişti. Artık halk kendi kararlarını kendi verebilmeliydi. İşte bu düşüncelerle Atamız 29 Ekim 1923'te, yani zaferi garantiledikten hemen 3 ay sonra gücü halka teslim etti ve cumhuriyeti kurdu.

İşte böyle. Hiç kolay olmadı. Binlerce insan evlerini, sevdiklerini, canlarını feda ettiler. Atamız tükendi sanılan bir halkın küllerinden bir millet ortaya çıkardı. Onları inandırdı. Bu inanç ve kararlılıkla onca düşman alt edildi. Bugünlere varıldı. Bugün unutulamaz. Bugün hafife alınamaz. Bugün bir ülkenin, bizim ülkemizin doğum günüdür. Kutlu olsun.



Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler

Önceki yazımızda sizlere cumhuriyete nasıl kavuştuğumuzu anlattık. Artık yeni bir devletimiz ve yeni devletimizin de yeni bir ismi vardı: Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk yıllarca sadece savaşmış, üretmemiş ve gelişmemiş bir mirası devralmıştı. Cumhuriyeti kurmak ilk adımdı. Bir savaş daha vermemiz gerekiyordu: Çağı yakalama savaşı. Batılı ülkeler bilimde, sanatta, sanayide farkı açmışlardı. Hızla yenilikler yaparak onları yakalamamız hatta Atatürk'ün deyişle onların da üstünde olmamız gerekiyordu.

Fabrikalar:

Dünyada güçlü ve söz sahibi olmak ekonomiden geçer. Diğer ülkelere muhtaç olmadan kendi üretimimizi yapmak için de fabrikalar gereklidir. Bunu hepimizden iyi bilen Atamız çok sayıda fabrika açılmasını sağlamıştır. O zamanları bir düşünün. Ve o şartlar altında fabrika kurmanın nasıl zor olduğunu anlayın. İşte size şaşıracağınız bir liste:



ATATÜRK'ÜN KURDUĞU FABRİKALAR

- 1924** Ankara Fişek Fabrikası, Gölcük Tersanesi
- 1925** Şakir Zümre Fabrikası, Eskişehir Hava Tamirhanesi
- 1926** Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası
- 1927** Bünyan Dokuma Fabrikası, Eskişehir Kiremit Fabrikası
- 1928** Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası, Ankara Çimento Fabrikası
- 1929** Ankara Havagazı Fabrikası, İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası
- 1930** Kayaş Kapsül Fabrikası, Nuri Killigil Tabanca-Havan ve Mühimmat Fabrikası

1934

Eskişehir Şeker Fabrikası, Turhal Şeker Fabrikaları, Konya Ereğli Bez Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası, Bursa Süt Fabrikası, İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (Temel Atma), Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası, Keçiborlu Kükürt Fabrikası, Isparta Gülyağı Fabrikası, Ankara-Konya-Eskişehir ve Sivas Buğday Siloları, Kayseri Bez Fabrikası (Temel Atma), İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası (Temel Atma)

1935

Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (Tamamlandı), Nazilli Basma Fabrikası (Temel Atma), Bursa Merinos Fabrikası (Temel Atma), Gemlik Suni İpek Fabrikası (Temel Atma), Keçiborlu Kükürt Fabrikası, Zonguldak Taş Kömür Fabrikası

1936

Ankara Çubuk Barajı, Barut-Tüfek ve Top Fabrikası, Nuri Demirağ Uçak Fabrikası (İlk Türk Uçağı NUD-36 Üretildi), Malatya Sigara Fabrikası, Bitlis Sigara Fabrikası

1937

Malatya Bez Fabrikası (Temel Atma-Bu fabrika hariç bütün bez ve dokuma fabrikaları Atatürk'ün sağlığında açılmıştır.), Karabük Demir Çelik Fabrikası (Temel Atma)

1938

Divriği Demir Ocakları, İzmir Klor Fabrikası (Temel Atma), Sivas Çimento Fabrikası (Temel Atma)

Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı

Dünyada gelişmiş dediğimiz bir çok ülkede kadınların seçimlerde oy kullanma ve aday olma hakkı yokken Atatürk Türk kadınına bu hakkın verilmesini sağlamıştır.



Arap harflerinden Latin Harflerine Geçilmesi

O dönemde Osmanlı Devleti'nde okuma yazma bilme oranı %2'ydi. Yani 100 kişiden sadece 2 tanesi okuma-yazma bilebiliyordu. Üstelik Arap alfabesi Türkçemizdeki harfleri ve kelimeleri karşılamakta yetersizdi. Mesela bizim kelimelerimizde sıklıkla kullandığımız ç, ı, j, o, ö, p ve ü harfleri Arapça'da bulunmamaktadır. Durum böyle olunca Atatürk Türkçe'ye uygun, rahat okunup yazılabilen Latin alfabesine geçilmesini sağlamıştır.



Takvim, Saat ve Ölçülerde Yenilik

Zamana uymak, modern dünyada kullanılanlarla birlik sağlanması ve bunun yanında uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerde yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması amacıyla takvim, saat ve ölçü birimleri değiştirilmiştir.

	Takvim	Saat	Rakamlar	Ağırlık Ölçü Birimleri	Uzunluk Ölçü Birimleri
Osmanlı Devleti	Hicri Rumi	Güneşin batışına göre ayarlanan Alaturka saat	Arap rakamları	Okka Dirhem Kantar	Arşın Kulaç
Uluslararası Standartlar	Miladi	Uluslararası saat	Uluslararası rakamlar	Kilogram	Metre

Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler

Atatürk bir milletin kültürünü korumasının, geliştirmesinin, ekonomisini güçlendirmesinin, dünyada sayılır devletlerden olmasının yolunun eğitim olduğunu defalarca kere söylemiştir. Bu nedenle cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sayılamayacak kadar çok okul açılmıştır. Bu okullarda eğitim verebilmeleri için öğretmenler yetiştirilmiştir. Sadece çocukların ve gençlerin faydalanması için okullar açmakla kalmamış, halkın da okuma yazma öğrenebilmesi için "millet mektepleri" açılmasını sağlamıştır.



Atatürk'ün yeni Türkiye Cumhuriyeti için gerçekleştirdiği yenilikler sadece bu kadar değildir. Yollar, köprüler, tüneller, barajlar yapılmıştır. Kılık kıyafet çağın gerekliliklerine göre düzenlenmiş eşitlenmiştir. Hangi dine inanırlarsa inansınlar, hangi millettense olsunlar herkese fikir ve düşünce özgürlüğü verilmiştir. Bizler de kurulan bu sağlam temeller üzerinde ülkemizi daha da güçlendirmek için çalışmalıyız.

Kitap Tanıtımımız



Cumhuriyetin 100. Yılı özel sayımızda tanıtacağımız kitap da tabii ki cumhuriyetle ilgili olacak.

Türk Tarihçisi İlber Ortaylı'nın tarihi notları, Gökçe Akgül'ün harika çizimleri ve çocuk edebiyatı yazarı Şermin Yaşar'ın hikayesiyle Cumhuriyetin 100. yılında çocuklara miras olarak bıraktıkları 'Cumhuriyet'in İlk Sabahı' kitabı.

Şu an Ankara'da müze haline getirilen; I. Türkiye Millet Meclisi'nin açılışında halkın toplandığı siyah beyaz bir fotoğraf var. O fotoğrafta Şermin Yaşar şerbet satan bir çocuğu fark edip bu hikayeyi yazmaya başlıyor.

Kitap; babası savaşta şehit düşen, yetim bir şerbetçi çocuğun ağzından yazılmış.

"Savaşın ortasında doğurdum ben seni" diyen annesiyle yaşayan çocuğun gözünden Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk zamanlarına bir yolculuğa çıkıyoruz. Anlatılan her şeyi şerbetçi çocuğun gözleriyle görüp onun duygularıyla okuyoruz.

Şerbetçi çocuk babasının döneceğine o kadar inanıyor ki; savaştan dönen her gaziye babasını tanıyıp tanımadığını soruyor. Çocuğun bir hayali var; Atatürk'e babasını cephede görüp görmediğini sormak... Okula gitmeyi hiç sevmemesine rağmen Atatürk'ün karşısına şerbet satan çocuk olarak değil, okul formasıyla çıkmak istiyor ve hayalini gerçekleştiriyor.

Aldığı cevap ise;

"Cephedeki tüm babaları gördüm ben. Senin baban bundan böyle Cumhuriyet'tir çocuk."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inşaatından, Atatürk'ün Ankara'ya gelişine, İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığından Cumhuriyet'in ilanına kadar her olayda bize bu gözle ışık tutmuş, küçükbüyük her yaşa hitap eden, hem güldüren hem ağlatan şahane bir eserdi.

Bence CUMHURİYET

Okulumuzdaki öğretmenlerimize sorduk: Bu yıl 100. Yılıni kutladığımız Cumhuriyet sizce nedir?

İşte cevaplar:

Bence Cumhuriyet.....



Muhittin Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet kızımın özgürlüğüdür.



Sevinç Ekinci Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet insana saygı duymanın gereğidir.



Ferit Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet; tarihimizdeki şanlı zaferlerin halkın egemenliğiyle bütünleşmesinin yüzyıllık coşkusudur ve yüzyıllarca var olmalıdır.



Figen Öğretmenimiz:

Öyle anlar olur ki, tüm milletin kaderi bir anda değişir. İşte Cumhuriyet'in ilanı da Türk Milletinin kaderini tamamen değiştiren anlardan biriydi. Bana göre Cumhuriyet coşkudur, aşktır. Özgürlüğün aşkıdır. Cumhuriyet; yarınlara umutla bakabilmektir, vatan uğruna can veren şehitlerimizin kanıdır. Bütün yanlışlarla savaşabilmek yılmadan mücadele edebilmektir Cumhuriyet. Kısacası bana göre Cumhuriyet HER ŞEYdir.



Ayşe Gül Öğretmenimiz:

Bence CUMHURİYET, çocukların gözlerindeki ışık gibidir. Öyle umut dolu, öyle parlak, öyle özgürce ışıldaayan ve korkusuz... Yaşayan ruhlarımızın kaçınılmaz ihtiyacıdır.



Sevinç Saygılı Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet, Türk milletinin Atasının önderliğinde verdiği mücadelenin Dünya tarihine atılmış imzasıdır. Cumhuriyet çocuk demek, bayram demek, öğrencilerimin geleceği demektir. Bence Cumhuriyet Atatürk demektir.



Yasemin öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet; özgürlüktür.



Ayfer Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet; fırsat eşitliğidir..



Feray Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet çocuklarımızın geleceğidir.



Hamide Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet bir kadın olarak oy kullanabilmemdir, fikirlerimi özgürce söyleyebilmemdir. Meslek seçebilmem, öğretmen olabilmemdir.



Öznur Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet çocuklarımız için yarınlarımıza taşıdığımız bir umuttur.



Aziz Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet; sahip olunması gereken en güzel erdemdir, en güzel aydınlıktır ve güzel ahlakıdır.



İpek Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet geleceğe umutla bakmaktır.



Mustafa İlkyol Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet; aydınlık geleceğimize ilham veren ölümsüz bir heyecandır.



Abdussamet Öğretmenimiz:

Bence Cumhuriyet, ülkedeki çocuklardan yaşlılara tüm vatandaşların kendisini devletin geleceğine dair sorumlu hissettiği, en nihayetinde halkın kendi kaderini kendisinin tayin ettiği en iyi yönetim sistemidir.



Engin Öğretmenimiz:

Bence cumhuriyet uygarlığa, çağdaşlığa, yılmadan yorulmadan koşmak demektir.



Bahar Öğretmenimiz:

Bence cumhuriyet karanlığın saltanatını yıkmaktır.

Yüzen Sergi

Cumhuriyet' in İlk Yüzen Sergisi 97 Yaşında

Evet şaşırıdınız değil mi çocuklar? 97 yaşında yüzen bir sergi nasıl oluyor acaba? Cumhuriyetimizin ilanını ile ülkemizde yapılan yenilikler bitmiyordu. Her alanda yeni yeni işler yapıyorduk. Bundan yüz yıl öncesini düşünün çocuklar. Haberleşme günümüzde olduğu kadar kolay mıydı? İnternet var mıydı? Tabii ki de yoktu. Yeni kurulan güzel ülkemiz Türkiye'nin dünyaya tanıtılması gerekiyordu. Atatürk'ün aklına harika bir proje geldi: SEYYAR SERGİ.

Sadece ülkemizin elindeki öz kaynaklar kullanılarak 120 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olan Karadeniz Vapuru bir seyyar sergiye dönüştürülmüş. Bu vapurun içinde; pamuk, tütün, fındık, üzüm, incir, susam, Şam fıstığı, halı, kendir, çini, maden, orman ürünleri, yünlü ürünlerimiz, el işlemesi ürünlerimizi yerleştirmişler. Bunların tamamı o zamanlar ülkemizde üretilen ürünlermiş. 12 Haziran 1926'da İstanbul Limanı'ndan hareket eden Türkiye'nin yürüyen bir parçası olan Yüzer Sergi sırasıyla Cezayir, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Almanya, İsveç, Finlandiya, Sovyetler Birliği (Şimdiki adıyla Rusya), Polonya, Danimarka, Belçika ve İtalya'nın dâhil olduğu 13 ülkeye ve 16 farklı liman kentine gitmiş. Her limanda 2-3 gün konaklayıp, Türkiye'yi tanıtan gezici bir müze gibi ziyaretçilerine kapılarını açmış.

Çok zor zamanlardan geçen, henüz yeni kurulan 3 yaşındaki ülkemizin dünyaya tanıtılması için çok barışçıl ve akıllıca bir yol değil mi?

Bu arada ziyarete gelen konuklara da Türk misafirperverliğinin ürünü olarak şekerleme ikram etmişlerdir.



Okulumuzda 100. Yıl Hazırlıklarına

Okulumuzda 100. yıl hazırlıkları tam gaz sürüyor. Büyük coşkuyu tüm okul personelimizle ve çocuklarımızla paylaşıyoruz. 100 yılda gelir kutlamanın böylesi diyerek kapılarımızı, duvarlarımızı, bahçemizi, pencerelerimizi süslüyoruz.





Mini Bulmaca

Dergimizin sonunda sizlere minik bir bulmaca hazırladık. Minik ama öyle kolay değil. Bu bulmacayı ancak dergimizi baştan sonra anlayarak okuyanlar tamamlayabilir. Hadi bakalım. Cevapları bulmakta sorun yaşarsan arka sayfalara bir göz atmak serbest :)

Hadi Bakalım



SOLDAN SAĞA

1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile imzalanan anlaşmanın adı nedir?
6. Dergimizde tanıtılan kitabın adını tamamlayınız "... İlk Sabahı"
8. Cumhuriyetin ilân edildiği ay hangisidir?
9. Cumhuriyetimiz kaç yaşına girdi?
10. Kullandığımız alfabenin adı nedir?

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Atatürk'ün seyyar sergi olarak gezdirilmesini istediği vapurun adı nedir?
3. Kurtuluş Savaşı'mızın başladığı ilimiz hangisidir?
4. Yönetim şeklimiz nedir?
5. İlk Cumhurbaşkanımız kimdir?
7. Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan anlaşmanın adı nedir?



YAŞASIN
CUMHURİYET

CUMHURİYETİ
BİZ BÖYLE
KAZANDIK